

De klare lijn van in Haarlem thuis zijn

(parlando:)

De klokken van Haarlem die klinken zoet van toon
Van tingelingeling, van tingelingeling / van de stad waar ik levenslang woon

Het Spaarne is voor Haarlemmers een vast gegeven
Waar het meandert, ontstond de stad er als vanzelf omheen
Pachters, burgers, wevers, brouwers, plaats van leven
Echte Haarlemmers herkennen elkaar vaak overal meteen

Er werd en wordt gewoond, geleefd en huisgehouden in gebouwen
Respect voor namen van weleer: Kenau, Frans Hals, Lieven de Key
Denk aan al het bier dat eeuwen langs het Spaarne werd gebrouwen
Desondanks stonden we met het Haarlems Beleg wel zij aan zij

Het stadhuis, de Waag, de Grote Kerk, Gravenzaal en Hoofdwacht
Neem nou Van Loghems Tuinwijk, of Henk Döll die met Joost Swarte
De Haarlemse Schuur-architectuur nieuwe allure gaf, en kracht

Meesters van smaak die met modern elan aloude stadspracht tartten
Zo heb ik van kinds af door al die makers de stad altijd mijn huis geacht
Waar ze voor mij als 'n Haarlems ABC die Klare Lijn van **Thuis-zijn** startten.

Haarlem, 18 juni 2022
Nuel Gieles